

# KOOKATELIER WASSENAAR

Het Kerkehout 20 - Wassenaar

## ONZE MISSIE



Met onze kookwerkplaats willen wij goede faciliteiten bieden aan kookclubs, die binnen een vaste regelmaat met veel plezier samen kooktechnieken aanleren.

Daartoe laten onze chefs zich inspireren door de receptuur van een brede groep nationale en internationale top-koks.

Samen koken is een feest! Dat samen koken verbreedert blijkt wel uit het langdurige lidmaatschap van het merendeel van de leden. Je maakt er nieuwe vrienden mee!

Tijd bestaat niet. Je kunt het nergens kopen. Mooie verse producten wel. Voor iedere kooksessie kunnen wij in onze directe omgeving kiezen uit een breed aanbod van verse groenten, fruit, vis, vlees, gevogelte, brood en kaas.

Verse kruiden halen wij zoveel mogelijk uit ons kruidentuintje aan de overkant.

Koken voor en met elkaar kan ook een creatieve uitdaging zijn.

Qua vorm, kleur en smaak. Koken en schilderen hebben veel met elkaar gemeen.

Wij laten ons graag inspireren door grote schilders, die naast het schilderen, maar wat graag in de keuken actief waren.



06-53.370.580